

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

Γεννήθηκε στην Καβάλα την 1η Φεβρουαρίου του 1978. Ο πατέρας του, Δημήτριος Δεμερτζής, με καταγωγή από το Σουφλί Έβρου, διετέλεσε δάσκαλος καθώς και Διευθυντής σε αρκετά Δημοτικά σχολεία της Καβάλας. Ήταν παντρεμένος από το 1960 με την Μαρία Τεπεδελένη, με καταγωγή από το Σουφλί Έβρου, επίσης δασκάλα σε Δημοτικά σχολεία της Καβάλας η οποία απεβίωσε το 1984. Το 1985 ο Δημήτριος Δεμερτζής, παντρεύτηκε την Κυριακούλα Τολίδου, ελεύθερη επαγγελματία, με καταγωγή από την Ελευθερούπολη Καβάλας. Ο πατέρας του απεβίωσε το 1993 και έκτοτε ζούσε μόνο με τη μητέρα του, Κυριακούλα Τολίδου, η οποία απεβίωσε το 2013.



Ο Ιωάννης Δεμερτζής, αποφοίτησε από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Καβάλας το 1995, από τον κλάδο πληροφορικής. Τρία χρόνια νωρίτερα, το 1992, επιτυγχάνει στην εξέταση για το Πρώτο Πιστοποιητικό στην χρήση Υπολογιστή, η οποία διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, «FIRST CERTIFICATE IN COMPUTING – conducted by the University of Oxford».

Το 1995 ξεκίνησε τις σπουδές του στο Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ «ΔΕΛΤΑ» Θεσσαλονίκης, στην ειδικότητα «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών & Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων», μέχρι το 1997 όπου απέκτησε το Δίπλωμά του. Παράλληλα στο Ι.Ε.Κ «ΔΕΛΤΑ» παρακολούθησε σεμινάριο με τίτλο «Ο ρόλος του Πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το 1996 και ενώ ακόμα σπούδαζε, ίδρυσε τον ιδιωτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «Ράδιο Energy», τον οποίο διευθύνει έως σήμερα.

Καλοκαίρι του 1997 ξεκινάει να εργάζεται στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καβάλας με δίμηνο πρόγραμμα έκτακτης σύμβασης στο Τμήμα Καθαριότητας στη Μονάδα Παραγωγής.

Στις 26 Ιανουαρίου του 1998, παρουσιάζεται στο Στρατόπεδο Συντ/Χη Καμπάνη στο Κιλκίς στο Όπλο Πεζικό, όπου μετά από δύο μήνες αποσπάται στη Σχολή Εκπαιδεύσεως Τεχνικών Τηλεπικοινωνίας (Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.) στον Πύργο Ν. Ηλείας για να παρακολουθήσει μαθήματα Ειδικής Εκπαιδεύσεως ως «Τεχνίτης Τηλεπικοινωνίας» και τον Μαΐο του 1998 επιτυγχάνει στις εξετάσεις και λαμβάνει το πτυχίο του. Έπειτα συνεχίζει τη θητεία του στο 645^ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στο Πετροχώρι Ν. Ξάνθης όπου εργάστηκε στη Διμοιρία Συντηρήσεως της Μονάδας ως Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών (6 Ιουνίου 1998 – 26 Ιανουαρίου 1999).

Το 2000 και έπειτα από εξετάσεις της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Καβάλας, του χορηγήθηκε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη, με αριθμό 440. Την ίδια χρονιά, παρακολουθεί πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Χειριστές Ραδιοτηλεοπτικού Εξοπλισμού» στα πλαίσια υποπρογράμματος 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ, του Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. το οποίο υλοποιήθηκε από 19 Ιανουαρίου – 17 Απριλίου 2000 από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Α.Τ.Α.Π.

Το 2002 και μετά από εξετάσεις αποκτά την Πιστοποίηση για την «Ευρωπαϊκή Άδεια Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» (E.C.D.L.) και έπειτα από τρία χρόνια (2005) αποκτά και την Πιστοποίηση για την «Εξειδικευμένη Ευρωπαϊκή Άδεια Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» (E.C.D.L. EXPERT).

Μέσα στο 2005 καλείται από το 4^ο Σώμα Στρατού, για τη μετεκπαίδευση εφεδρείας για την απόκτηση Β' ειδικότητας ως Ν/Τ (Νοσοκόμος – Τραυματιοφορέας), στο 412 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ν. Ξάνθης.

Το 2006 συμμετέχει στις εξετάσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Νομαρχία Καβάλας, όπου του χορηγείται το Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη Β' Κατηγορίας και κατόπιν, λαμβάνει την Άδεια Λειτουργίας Ερασιτεχνικού Σταθμού Ασυρμάτου, με χαρακτηριστικό κλήσης SW7JKB.

Το 2007 δικαιώνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, από το οποίο του χορηγείται η Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας του Ιδιωτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού «Ράδιο Energy».

Από το 1996 μέχρι και σήμερα, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού έχει στηρίξει προσπάθειες ευπαθών κοινωνικών ομάδων και συλλόγων του Ν. Καβάλας, όπως για παράδειγμα το εξαιρετικό event «Kavala Air Sea Show» αλλά και επί συναπτά έτη τη μεγαλύτερη Βιομηχανική έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Kavala Expo», καθώς και τις εκδηλώσεις – εκθέσεις των φοιτητών του Τ.Ε.Ι Καβάλας του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής, κ.α. Σε πανελλαδικό επίπεδο, στήριξε τις προσπάθειες του συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού» από το οποίο παρέλαβε και τιμητικό βραβείο από τον Πρόεδρό του, κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο το 2004.

Παράλληλα, μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού, έχει αποκτήσει τις καλύτερες σχέσεις με όλες τις μεγάλες Δισκογραφικές Εταιρίες, και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της Δισκογραφίας, όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Γιάννης Πλούταρχος, η Έλλη Κοκκίνου, ο Στέλιος Ρόκκος κ.α. αλλά και με τον Όμιλο «Ant1» παρουσιάζοντας Αποκλειστικά σε Ραδιοφωνική εκπομπή τη μεγάλη επιτυχία «Μπρούσκο» με όλους τους Πρωταγωνιστές του.

Από το 2005, ασχολήθηκε εκτενέστερα με τη δημοσιογραφία ιδρύοντας την ανεξάρτητη εβδομαδιαία εφημερίδα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» (η πρώτη free press εφημερίδα της πόλης – δωρεάν προς τους πολίτες), όπου μέσω αυτής, δημοσιοποιούσε προβλήματα που αφορούσαν την Καβάλα και τις γύρω περιοχές.